

= Oorlogsavond 1941 =

Ons vader heeft een teken en schilderijen winkel annex drogisterij.
zo goed en zo kwaad als het gaat draait zijn winkel door,
zo ook op die bewuste oorlogsdag.

Het is druk en tussen de klanten door vraagt een keurige
Duitse officier naar pastelkrijtjes.

Vader wijst hem het kastje met schuiflaatjes waarin de
pastelkrijtjes netjes en rachtig volgorde van kleur gelegen
waren. Vader zegt hem te horen dat hij er vanwege de
distributie 12 pastels mag uitroeken.

Andere klanten moeten ook kunnen profiteren van de
maarste aan voorraad in de winkel!

Als vader na enige tijd klaar is met de klanten, gaat hij
naar de officier, die op zijn gemak 24 pastels heeft
neergelegd op de achterkant van ons winkelstalje.

De officier zegt „dieser will ich kaufen!“ en vader antwoordt
„Was hab ich Ihnen gesagt. 12 dürfen sie aussuchen!“

De officier herhaald „dieser will ich kaufen!“ en vader
weer op zijn beurt „Was habe ich Ihnen gesagt 12 dürfen sie
aussuchen!“ To ging dat nog even tijds over en weer, doch
beiden bleven bij hun standpunt en gingen hun boekje niet
te buiten, ofschoon vader wel wat buitelpijn kreeg.

Uiteindelijk wacht vader er 12 pastels uit met de kleuren
die hij al heel belangrijk vond. De pastels werden voorzichtig
ingepakt en betaald.

De officier groette formeel en verliet de winkel.

„Glanzpunt“

De volgende dag komt de officier terug en koopt de
overgebleven 12 pastelkrijtjes!

Eindhoven 12 Juni 2004

= Gauthier =